

Nordmændene i Amerika, deres Historie og Rekord.

Bidrag til og Bindelædt mellem Norges Historie og Nord-Amerikas—De Forenede Staters i Sædeleshed,

— Af —

Martin Ulvestad,

Forsatter til „Selvhjælp i Engelsk“, „Engelsk-Norsk Ordbog med fuldstændig Udtalebetegnelse“
og andre Vøger.

I.

History Book Company's Forlag.

Minneapolis, Minn., U. S. A.

1907.

Siverson med deres Familier. Alle disse var Kvæfere; de havde bosat sig her i 1861. I 1864 kom Ole og Mikael Bryngelsen, fra Nøldal, samt H. J. Nineman, fra Trondhjem."

Her var det, at Majoriteten af de fra Norge udvandrede Kvæfere fandt deres permanente Hjem; og her (i Omegnen af Le Grand) har de da ogsaa Me-

nighed, Kirle og Skole. Størstedelen af dem kom fra Nøldal og Stavanger.

Der er 2 norske Kirker og 4 Menigheder i dette County; 2 af Menighederne bestaar af Kvæfere og 2 tilhører Den forenede (lutherske) Kirke.*)

Oplysning om Kvæfernes Skole i Le Grand findes i Afdelingen „Norsk-amerikanske Læreanstalter“.

Mitchell County.

Indtil i 1852 var dette Streg i Indianernes Bold. Men saa hændte det sig, at Pastor C. L. Clausen (dansk) med et Følge af Nordmænd flyttede fra Rock Co., Wis., og de drog da vestover for at tage dette Land i Besiddelse og for at dyrke og bebygge det vaa hvide Holls Wis. Og Indianerne blev bange; thi Nykommerne, som var delte i to Afdelinger, var baade mandstærke og modige. De krydsede Mississippi-floden ved „Johnson's Ferry“ i en Baad, som blev slæbt af to blinde Mulesser, og som var under Kommando af „Kaptain“ Ole Nelson. Selfkabet bestod af følgende Nordmænd: Mikkel Tollesen Rust, Gulbrand G. Myrah (ogsaa kaldet Gilbert Gilbertsen), Torkel Reiersen, Ole Olsen Grove, Halvor Thorsen Sagabraaten, Jacob Åslesen, Erick Helgesen, Peter Rasmussen (det er muligt, at han var dansk), Jo-hannes Johnson Rund, Ole Hansen Haugerud og hans to vorne Sønner samt Simon Hansen, Christopher Hansen, Thore Thompson Mork, Gullrick Blæckstad, Hellik Venjen, Ole Haraldsen Ulen, Levor Olsen Lindesien, Ole Dorgersen Fagerbalken, Helge Johnson Roningsand, Hans Halvorsen Smedsrød, Erick O. Stoveren, Hans O. Rust og Ulser Knudsen Gulbrandsgar. De fleste af disse var Familiemedlemmer, som havde sine Familier med sig; de bosatte sig i Omegnen af St. Ansgar i 1852.

Anna Oline Lee, Datter til Ole A. Lee, var det første hvide Barn, som blev født i Mitchell Co. Hun blev født den 14de August 1853.

„St. Ansgar ev. luth. Menighed“ stiftedes af Pastor C. L. Clausen i 1853 og var den første norske Menighed i Countyet. Menigheden tilhørte Synoden i de første Aar, efterkom ogsaa Pastor Clausen tilhørte den en Tid. Kirken byggedes i 1854. (Se Anmærkningen under Winneshiel Co.). Nu er der 5 Kirker og 5 Menigheder i Mitchell Co., alle tilhørende Den forenede Kirke.*)

St. Ansgar Seminar oprettedes i 1878. For nærmere Oplysninger se Afdelingen „Norsk-amerikanske Læreanstalter“.*)

I St. Ansgar startedes ogsaa et norsk Blad en Gang; men det gik snart ind.*)

Tollef M. Tollesen i St. Ansgar var den første Nordmand, som indehavde et County Embede. For detaljerede Oplysninger paa dette Omraade, se Afdelingen „Nordmænd i offentlige Stillinger i Amerika“.*)

Postaabenier med norske Navne: Drammen og Hustad; St. Ansgar har ogsaa faaet sit Navn af Nordmændene. Drammen er nedlagt.

Monona County.

Eben Valke, fra Toten, var den første norske Settler i dette County. Han kom fra Wisconsin til Alabaton, hvor han bosatte sig i 1867. Senere paa Aaret dannedes ogsaa et norsk Settlement ved Soldier. Elling og Knut Thoresen, H. C. og O. E. Strand samt Jens Syversen, alle fra Valders, var de første norske Setttere dersteds. Indianerne var deres første Naboorer. Disse maatte dog snart træffe sig tilbage til sin Reservation; men de aflagde ofte Besøg i det norske Settlement. En Indianerhøvding havde lagt

seelig Elsif paa Knut Thoresen, til hvem han gjorde regelmæssige Ture, og hvor de til en Afverling talte tre forskellige Sprog: „Valdris“, „Indian“ og „Bankee“. Hvedeavl blev Nordmændenes fornemste Næringsvei. Onawa var til en Tid deres nærmeste Markedsplads.

I 1870 stiftedes en Menighed ved Soldier af Pastor C. Christensen, tilhørende Den norske Synode; men denne Menighed blev ille gammel. I 1879 stiftedes en ny af Pastor Z. A. Hellestvedt, som ogsaa

*) For nærmere Vested se Side 4.

„Nordmændene i Amerika, deres Historie og Reford.“